

Aglow Oost Souburg

We maken vaak bijzonder dingen mee bij onze afdeling in Oost Souburg.

Ik was aan het nadenken wat mij allemaal was opgevallen en schrijf hieronder 'zomaar' wat dingen op waar ik aan moest denken.

We hadden een profetische avond en heel de avond stroomde de zegen en de woorden van God. Opeens riep een Antilliaanse vrouw: 'God is hier, God is hier... ', dit raakte mij diep.



Op dezelfde avond werden er woorden uitgesproken die later in vervulling zijn gegaan, zoals iemand die zijn rijbewijs en een auto kreeg. Er was een genezing, er was veel bemoediging en gebedsverhoring,

We hadden een samenkomst waar we met kaartjes en afbeeldingen hebben gewerkt. Je pakt een kaartje je kijkt wat voor afbeelding er op staat. Je gaat naar je groepje en mensen gaan over jou en het kaartje woorden uitspreken ... Niet te geloven hoe God werkte op die avond en hoe accuraat de woorden waren. Velen waren diep onder de indruk.

Met de liefdesmaaltijd werd er gebeden door de spreker met een jonge vrouw en haar man, haar onvruchtbaarheid werd vruchtbaarheid en nu is er een gezonde zoon..

De avonden kloppen zo mooi met de aankleding van de zaal ,de zangdienst en het woord zijn één, zo mooi hoe God werkt. Dit mogen we vaak mee maken en stemt ons ontzettend dankbaar.

Wegens omstandigheden hebben we gebeden voor een andere zaal en we kregen een andere zaal met meer bergruimte en veel faciliteiten.

Er is vaak en veel voorziening van God ,op klein niveau en groot niveau

Er natuurlijk is er tegenstand en moeite, pijn genoeg, emmers vol ...

Maar de weerbaarheid bij het team is groot en de betrokkenheid ook. En God geeft oplossingen, het is bidden en werken.☺

Op de Karolingen markt waar we normaal 2 x per jaar staan was er een vrouw die met haar vriendin langs het kraampje van Aglow kwam. Ik hoorde haar praten tegen haar vriendin 'ze zei hier moet je wezen als je verdrietig ben, daar bidden ze voor je en het helpt!' Er hing iets speciaals rond onze kraam waar mensen op af kwamen. Ook de vrouwen die op de markt

gingen evangeliseren, kwamen terug met mooie verhalen wat de Heer gedaan had door hen heen.

We zijn niet rijk in de financiën die binnen komen maar we hebben nooit schulden en vaak komen we na de collecte en met giften in de plus plus ... en is er geld over.

Vaak komen er mensen binnen op de samenkomst en dan hoor je achteraf dat ze zeggen: 'Bij binnenkomst voel je de Geest, er is meer hier.'

We zijn rijk gezegend bij Aglow Oost-Souburg, dat kunnen we wel zeggen. We zijn gezegend met goede spreeksters en sprekers. De boekentafel is vol met goede boeken en de kadotafel is goed gevuld Het gaat niet allemaal vanzelf maar we ervaren dat de zegen verbonden is met ons.

De mannen van de vrouwen in het team staan ook achter ons en geven hun hulp waar nodig is en ook zij worden dan weer gezegend.

Johannes 1 :3

Hij roept Zijn schapen bij hun naam en brengt ze naar buiten als alle schapen buiten zijn loopt Hij voor ze uit zij volgen hem omdat zij zijn stem kennen ...

Gina Scheermeijer

Aglow Oost- Souburg

februari 2021